

tekst bij foto 1:

## **"Grens"**

Evi Velders

Fotowedstrijd 2014

'Verbinding'



Als je veilig binnen je muren wilt zitten, alleen of met de mensen die bij jou horen, dan sluit je jezelf uit. Of af. De verbinding met de buitenwereld is - zogenaamd - verbroken. Gevaarlijke glasscherven op de muur moeten voor bescherming zorgen. Iedereen die over deze muur wil stappen is gewaarschuwd.

De indringer richt zijn blik van buiten op de scherpe randen en maakt een afweging: klimmen of niet? De mens die binnen de muren oog in oog met deze gevaarlijke rand staat maakt ook een afweging: komt er iemand binnen of niet? Ze zijn allebei in gedachten met hetzelfde bezig: de grens.

Ik denk dat niet-verbonden-zijn een illusie is. Er is altijd verbinding. Ook een grens vormt uiteindelijk een verbinding tussen buiten en binnen, tussen voor en achter de muur.